



*Ed Buijsman toont trots zijn boek 'Een voorrecht om in te leven' Annette Stolk - de Vries*

## **Houtenaar Ed Buijsman gaat in zijn boek 'Een voorrecht om in te leven' op zoek naar het verdwenen land van Thijsse**

do 10 nov, 08:43

**HOUTEN** In 1968 verhuisde de moeder van Ed Buijsman. Bij deze verhuizing kwamen er een aantal Verkade-albums tevoorschijn. De illustraties van de natuur en het rivierlandschap in twee van deze albums: 'Waar wij wonen' uit 1937 en 'Onze groote rivieren' uit 1938 fascineerden Buijsman. Waren deze plekken nog terug te vinden en zo ja, hoe ziet het landschap er tegenwoordig uit? Een zoektocht die in de jaren 80 begon en 40 jaar later uitmondde in zijn boek: 'Een voorrecht om te leven'.

*Annette Stolk – de Vries*

De Verkade-albums, geschreven door Jac.P.Thysse werden tussen 1906 en 1938 uitgebracht. Thijsse schreef maar liefst vijftwintig exemplaren. Illustraties van flora en fauna konden bij producten van de Zaanse firma Verkade worden gespaard en in een album worden geplakt. De Verkade-albums waren een groot succes, er zijn honderdduizenden van uitgegeven. Destijds een geweldige manier om reclame te maken voor de producten van de firma Verkade én de Hollandse natuur.

**THIJSSETOCHTEN** Houtenaar Ed Buijsman (1948) ging op zoek naar het verdwenen land van Thijsse. Deze zoektocht startte al in 1982. „Samen met mijn goede vriend Willem van den Berg, aan wie het boek is opgedragen, maakte ik in een oude Renault 4 tussen 1982 en 1984 een tiental tochten kriskras door Nederland. In de jaren 90 verloren wij elkaar echter uit het oog en raakte het idee om iets met de 'Thijssetochten' te gaan doen steeds meer op de achtergrond. Totdat begin

deze eeuw het idee weer naar boven kwam met als uiteindelijk resultaat de verschijning van mijn boek." Van alle locaties hebben we 55% met zekerheid teruggevonden

**ZOEKTOCHTEN** In het boek 'Een voorrecht om te leven' is het resultaat van de zoektochten naar de 65 afbeeldingen van de twee Verkade-albums terug te lezen. Buijsman: „Van alle locaties hebben we 55 % met zekerheid teruggevonden, 25% moet nog wel ergens in de regio zijn, maar is niet exact terug te vinden. Slechts 20% van de locaties is onbenoemd gebleven." Een plek die Buijsman niet terug heeft kunnen vinden is natuurmonument De Beer. Tot eind jaren vijftig was dit een schitterend natuurgebied maar het is inmiddels geheel verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor Europoort.

*Maar al te veel Nederlanders beseffen nog niet, in welk heerlijk land zij het voorrecht hebben te leven.*

**OP PAD** Buijsman: „Historisch onderzoek is nooit af. Een aantal locaties hebben we niet terug kunnen vinden. Het kan heel goed zijn dat lezers nog aanvullingen hebben of dat uit andere bronnen plekken nog beter te duiden zijn." Aan de hand van de coördinaten die in het boek worden vermeld kan de lezer veel van de plekken van de illustraties zelf bezoeken. Buijsman: „Ik raad de mensen aan heerlijk op pad te gaan in Nederland. Ga maar op zoek naar de plekken." Om met de woorden van Thijsse uit 1937 te spreken: 'Maar al te veel Nederlanders beseffen nog niet, in welk heerlijk land zij het voorrecht hebben te leven.'

'Een voorrecht om te leven' is nu al te koop bij de Read Shop in het Oude Dorp en bij boekhandel Broese in Utrecht. Het boek kan rechtstreeks worden besteld via: [thijsse.inzichten.nl](https://thijsse.inzichten.nl). De introductieprijs bedraagt tot 1 januari € 29,95.